

Beste mensen,

Het was weken mooi weer en droog tot wij de honing gingen oogsten in het weekend van 10 en 11 mei jl....

De Blokhut bleek een warme schuilplaats. Diehard honingliefhebbers kwamen toch kijken en proeven, vrienden zijn gewoon gekomen om te helpen, met paraplu, laarzen en al. Mooie ontmoetingen, interessante gesprekken. Greet en Theo van Velzen waren erbij met de zelfgemaakte kaarten. Jo Koster en Hang van Long waren er op zondag en zaterdag voor de uitleg over hun kleinschalige hulpprojecten in Vietnam. En wij hebben niet alleen binnen gezeten... Samen hebben wij lang stilgestaan om naar een veld vol schitterende rietorchideeën, ratelaar en watermunt te kijken. Ondanks de regen, werden toch rondleidingen enthousiast in de heemtuin gegeven door Elly Herbschleb en Marcel Hulscher van IVN (instituut voor natuureducatie). Dit gaan wij zeker weer doen tijdens de open imkerijdagen in juli.

De honing uit Steenvoorde en de Natuurtuin is licht van kleur, terwijl de honing uit de boomgaarden – vooral die van de biologische appels en peren uit Purmerend – vrij dik, donker en zoet is. Met de refractometer heb ik het vochtpercentage hiervan gemeten. Het is 16%, tegen de gangbare 18% uit andere jaren. Een bewijs van het bijzonder lang droge en mooie voorjaar dat wij hebben gehad. Met potjes van deze verse honing hebben wij deelgenomen aan de lentefestival bij de Brede school in Rijswijk, het 25<sup>e</sup> jubileumfeest van hoveniersbedrijf van Ree in Pijnacker en op het Boeddhafeest bij de Vietnamese pagode in Nederhorst den Berg.

Op dit moment is de drachtpauze van 3 weken sinds de lenteoogst min of meer voorbij. De bramen beginnen te bloeien, de linde krijgt zware ronde voetjes ( uitdrukking van mijn bijenleraar Hertsig), het boerenwormkruid heeft grote bloemknoopjes en de liguster bloeit ook al hier en daar, geurig met de witte bloesems: allemaal tekens van de zomerdracht. Hopelijk kunnen wij de heerlijke nectar hiervan oogsten en aanbieden tijdens de landelijke open imkerijdagen op zaterdag en zondag 12 en 13 juli as. Zoals elk jaar is dat een feest; de Blokhut is dan open voor allerlei activiteiten. Wilt u deze datum alvast noteren? Het programma in details sturen wij later nog.

Alvast een mooie zomer en vriendelijke groet,  
Imkerij Dharma nectar

PS: een lege bijenkast is begin april in bezit genomen door een brutale koolmees. Zij negeerde compleet het één kindbeleid – een Vietnamees zou dat ook doen – en legde binnen één week 12 eitjes, in totaal ongetwijfeld meer dan haar eigen gewicht! Gelijk na de broedzit heeft zij gedurende 3 weken alle honger bekken gevoed in haar eentje. Afgelopen week zijn alle koolmezen ongemerkt uitgevlogen. Een beeldverslag.





PS 2: De Blokhut en de bijenstand zijn te vinden in de Natuurtuin binnen het Wilhelminapark in Rijswijk.

Met de auto/fiets: vanaf de Carpool parkeerplaats bij de ingang aan de Prinses Beatrixlaan, Rijswijk neemt u het Hazepad, na 300 m vindt u aan de rechterhand de Natuurtuin met de Blokhut.

Met het openbare vervoer: Vanaf het station Rijswijk loopt u langs de Klaroenstraat, voorbij een nieuwe grote flat, het park in. Dan rechtsaf na 300 m. De Blokhut ziet u aan de linkerkant.